

Bli kvar.

– LIV SOM GER FRUKT –



PINGSTKYRKAN
VÄSTRA FRÖLUNDA

SOMMAR 2024

Att läsa.

- **Livet jag längtar efter : heliga vanor för vanliga människor** – John Ortberg
- **Den hänsynslösa elimineringen av stress** – John Mark Comer
- **Livet är ____.** – Judah Smith

Att titta på.

- **The Chosen** – Netflix eller watch.thechosen.tv
- **BibleProject**
– bibleproject.com/swedish
(korta videor om alla böcker i bibeln och om olika bibelteman).

Korsord.



LODRÄTT

1. Återhämtning.
3. Det glada budskapet.
4. Rund leksak på stranden.
5. Där hav möter land.
7. En svala gör ingen _____.
8. Banade väg för Jesus.

VÅGRÄTT

2. Ska stanna mellan fyra väggar.
6. Där finns visdom från kung Salomo.
9. Förvandling av larv till exempelvis fjärl.
10. Brun, hårig och stor som ett hönsägg.

Få ut mer av din bibelläsning.

1. Välj ett bibelord som är några verser långt. Läs texten, gärna två gånger.
 - Var det något speciellt i texten som fångade din uppmärksamhet?
 - Vad berättar texten om Gud?
 - Vad säger texten om människan?
 - Vad uppmanar texten oss till?
 - Hur kan du tillämpa detta under veckan?
 - Vem kan du berätta texten/ berättelsen för?
2. Reflektera över texten utifrån frågorna till höger.

Om temat.

”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Johannesevangeliet 15:4–5



När våren och sommaren kommer ser vi hur livet väcker upp det som tidigare varit dött. Dramat utspelar sig framför våra ögon och explosionen av färger (och pollen) är intensiv. Med blotta ögat ser vi hur livet trycker på och resulterar i frukt.

I Johannesevangeliet kapitel 10 talar Jesus om att Han har kommit för att vi ska ha liv, och liv i överflöd. Några kapitel senare talar Han om oss som grenarna och sig själv som vinstocken. Grenarnas uppgift är att bära frukt, men Jesus konstaterar att det är omöjligt om inte grenarna sitter kvar i vinstocken. När Jesus talar om liv i överflöd tror jag att det är få som inte känner längtan efter mer liv i sitt eget liv. Det kan vara svårt att precisera vad det betyder, men den inneboende längtan efter liv är djupt mänsklig. Om det som Jesus säger är sant, kan vi inte uppleva det livet på något annat ställe än i gemenskap med Honom. Vi kan inte producera det livet på egen hand. Vi är hopplöst beroende av Honom för att få erfara det äkta, sanna, friska, liv som Han vill ge oss. Vill vi få del av det finns det bara en väg, att BLI KVAR.

Sommarens tema kommer att stanna upp inför detta: Hur vi BLIR KVAR i Hans kärlek, i Hans närvaro, i Hans bud. För vi längtar efter liv i överflöd som bär frukt.

Johanna Bode, föreståndare



Börja läs Bibeln i sommar!

Tillsammans med denna folder hittar du även en "bibelläsplan", ett blad där du helt i din egen takt kan kryssa i de böcker du läst, kapitel för kapitel.

Tips: Använd gärna pennor i olika färger!

*Fler resurser och länkar
hittar du på hemsidan!
frolunda.pingst.se/bli-kvar*



 frolunda.pingst.se

  [frolundapingst](https://www.instagram.com/frolundapingst)

Diamantgatan 3,
421 52 Västra Frölunda